

# Stevio-Challenge 2014



Chris Jan van Engelen, die al jarenlang als allround fietstechnicus werkte, had net de Rijwielhandel en werkplaats van zijn baas overgenomen, toen er een man de zaak binnenstapte van de Pim-foundation. Dus wéér het zoveelste goede doel, wat zijn best deed om geld in te zamelen. Daarvan had Chris Jan er in loop van zijn carrière al vele van zien gaan en komen!

Daar Chris Jan een sociaal en vriendelijk persoon is, nam hij, onder het genot van een bakje koffie, uitgebreid de tijd om naar het verhaal van de PIM foundation te luisteren. Dit goede doel bleek anders en Chris Jan wilde graag zijn steentje bijdragen. Als pas startende ondernemer, kon er geen sprake zijn van een grote som geld, maar de PIM foundation was daar ook niet op uit. Zij wilden graag gebruik maken van de kennis van het bedrijf en vroegen om de hulp van een all-round- en ervaren fietstechnicus. Dit ter ondersteuning van de deelnemers, die de uitdaging durven aan de gaan om een van een hoogste passen van Noord Italië te beklimmen, per fiets, (hard)lopend; De Passo dello Stelvio. En zo is het gekomen, dat het bedrijf van Chris Jan van Engelen, bereid vond om voor de technische ondersteuning zorg te dragen. Chris Jan heeft daartoe zijn servicewagen, de gereedschappen en onderdelen ter beschikking gesteld.

De Passo dello Stelvio is een bergpas in het noorden van Italië. De Stelvio is met zijn 2758 meter de hoogste pas in Italië en één van de zwaarste beklimmingen in het wielrennen. De Stelviopas is een verbindingsweg tussen de dorpen Bormio (westkant) en Prato Allo Stelvio (oostkant). De Stelvio is berucht om zijn vele haarspeldbochten (tornanti). Van Bormio tot de top liggen er 40 haarspeldbochten op je te wachten, van Prato naar de top 48.

De Stelvio werd in 1953 voor het eerst meegenomen in de Giro d'Italia. Sindsdien werd de berg 10 keer opgenomen in de Ronde, waarvan 5 keer de finish op de top was. De laatste keer dat er tijdens de Giro gefinisht werd op de Stelvio was in 2012 vanaf de Bormio zijde.

# Stelvio-Challenge 2014

Tja, tegen een dergelijke sportieve inzet en prestatie kon Chris Jan geen NEE zeggen!

Op dinsdag 24 juni jl. Was het zover. De Tomtom gaf aan, dat Bormio 950 km verderop lag en dat de reis 13 uur zou duren. Goed uitgerust, letterlijk en figuurlijk vertrok Van Engelen uit Chaam. De reis verliep voorspoedig en voorbij München doemden de eerste bergen op. We reden er recht op af en vroegen ons af hoe het mogelijk was om aan de andere kant van zulke enorme bergreuzen te geraken! Na wat bergtunnels en brede wegen, met keurig gescheiden rijbanen, kwamen we uit in Oostenrijk. Ha, het viel allemaal reuze mee en we hadden nog maar 150 km voor de boeg! Die Tomtom was vast in de war, want die gaf aan, dat de reis nog 3,5 uur zou duren! Inmiddels kunnen we u vertellen, dat de Tomtom eigenlijk te optimistisch was! Al spoedig kwam er een einde aan de gescheiden rijbanen en bestond het laatste deel van de reis uit slingerwegen, vaak heel steil, met vele haarspeldbochten! We kwamen zelfs op weggetjes waar aan weerszijden de sneeuw nog lag! de geleiderail bestond uit een rood plastic lintje, gespannen tussen houten paaltjes! Soms hadden we zicht op een dal, een afgrond van zeker 1,5 km diep! We kregen gewoon duizelingen van de dieptes en alle bochten! We reden dan ook reuze voorzichtig en toeterden braaf voor iedere onoverzichtelijke bocht en dat waren er velen! Het was reuze spannend en ook ontzettend mooi! Na iedere bocht hadden we weer een ander adembenemend uitzicht! Dit was dus onze eerste kennismaking met de Passo di Stelvio! En eerlijk gezegd konden wij ons niet voorstellen, dat amateurs zoiets zouden kunnen beklimmen!

Bij aankomst in Bormio regende het eventjes pijpenstelen, maar dat kon ons plezier niet bederven! Het appartement was ruim, voorzien van alle comfort en brandschoon! en die Italianen weten wat lekker eten is!

Bormio ligt op een hoogte van 1225 meter en biedt rondom een fantastisch uitzicht op de omringende bergen.

Het programma voor de deelnemer zag er als volgt uit:

Stelvio – Gavia – Mortirolo ook in 2014

Standplaats voor de Stelvio Challenge is vanwege groot succes in 2012 en 2013, in 2014 wederom Bormio. Een mooi italiaans dorp aan de voet van de Passo dello Stelvio. De Stelviochallenge 2014 is ook deze keer weer te combineren met de Gavia en voor de echte bikkels ook de Mortirolo. Ieder zijn eigen challenge, voor ieder niveau een uitdaging... Fietsend of lopend...aan jou de keus, maar samen voor het goede doel !!

Programma:

Dinsdag 24 juni 2014 aankomst Bormio

# Stelvio-Challenge 2014

Woensdag 25 juni keuze uit:

1. Gavia vanuit Bormio 26 km / 6,5% gem.
2. Rondje Mortirolo-Ponte di Legno-Gavia-Bormio 115 km / 3.200hm.

Donderdag 26 juni keuze uit:

1. Beklimming Cancano vanuit Bormio. Totale rit 38 km. Klim 8,2 km / 6,9% gem.

Vrijdag 27 juni Stelvio Challenge 2014 keuze uit:

1. Stelvio Challenge vanuit Bormio. Wandelend, hardlopend of fietsend. 23 km / 7,1% gem.  
De Stelvio kan/mag op deze dag meerdere malen beklommen worden vanuit 2 kanten. ( Bormio – Prato )
2. Supporter Stelvio Challenge

Zaterdag 28 juni vertrek

Het leuke van de deelname is, dat men elke dag een programma kiest, geheel naar eigen behoefte. Men kan er dus ook voor kiezen om alleen de Stelvio Challenge op vrijdag te doen.

Het was gewoon wonderlijk, dat zoveel mensen uit allerlei windstreken en met ieder zijn eigen achtergrond, waarvan de meeste elkaar niet kennen, zich allemaal zó enorm inzetten op zo'n sportieve wijze! Ze hebben stuk voor stuk topprestaties neergezet! En wat ik ook heel mooi vond, is dat naarmate de sportieve inspanning stijgt, de verschillen wegvielen! Rang, stand, oud, jong, lopend, fietsend, nationaliteit, enz, deed er niet meer toe, alles transformeerde in een grote warme en hartelijke groep! En zo iets maakt die vier dagen extra bijzonder en zeer waardevol! En er is zeker 100000,- Euro opgehaald!! Het precieze bedrag krijgen we te horen in september, tijdens de reünie.

En dan is er 's-avonds ook nog vermaak. Zo was er een optreden van het plaatselijke koor en de avond daarop een optreden van de Clini-clowns van Italië. Voor dat laatste liepen wij niet warm. Want de clowns, die wij tot nu toe meemaakten, hielden er flauwe en langdradige grappen op na en dan moet je die nog leuk gaan zitten vinden, bah! Maar omdat er aansluitend op het clowns optreden een voorlichting/uitleg over de Steviobestijging zou volgen, zijn wij er toch maar naar toe gegaan. En inderdaad! Op het podium stond een gek mannetje; uiteraard voorzien van een woeste hardos en..... Een rode neus!

Maar wat een fantastisch optreden gaf die man weg!!! Het was ongelooflijk goed en de inhoud was psychologisch gezien, ijzersterk!! En... dit optreden was écht grappig!! Wat een geniale artiest!

Rest mij nog wat aanvullende informatie te geven over de PIM foundation. Deze stichting is in 2006 opgericht en zet zich in voor ernstige zieke - en/ of gehandicapte kinderen.

Deze kinderen hebben veel zorg nodig. Van de ouders wordt verwacht dat zij de zorg voor

# Stelvio-Challenge 2014

een deel financieren. Een onmogelijke opdracht. De bezuinigingen in de zorg zullen hard aankomen bij deze groep. De Persoonsgebonden budgetten, noodzakelijk voor de zorg, worden gekort. Ongelofelijk maar waar !! Meer dan ooit is steun nodig.

In maart 2013 hebben Stichting Pim en Stichting Jayden de Beach Challenge Zeeland georganiseerd. De goede samenwerking en het enthousiasme van beide stichtingen heeft erin geresulteerd dat er een blijvend samenwerkingsverband is ontstaan.

De Beach Challenge Zeeland zal een terugkerend evenement worden eind februari op de Zeeuwse stranden, De Grand Tour Johnny Hoogerland, elk jaar in september in Zeeland, zal in samenwerking met Stichting Pim worden georganiseerd en Stichting Pim zal Stichting Jayden betrekken bij de Stelvio Challenge de komende jaren.

De Stichting Jayden vecht, in samenwerking met Villa Joep, tegen neuroblastoom kinderkanker en voor een efficiëntere behandeling hiervan.

Uitgebreidere informatie over de goede doelen en deelname treft u aan op:  
<http://www.stelviochallenge.nl>